



Soldat CHARLES BAEKEN
Bataillon Moto, Chasseurs Ardennais
+ 25 mei 1940



Foto Franz Baeken

Werd geboren te Anseremme (Namen) op 27 januari 1911 als oudste zoon van groentekweker Charles en Rachel Desoomer. Hij was gehuwd met Hélène Maréchal en het echtpaar had een zoontje Franz, in 1940 een jaar oud.

Zijn legerdienst deed hij in 1931/32 bij het 10de Linie Regiment. Tijdens de mobilisatie van 1938 kwam hij bij het 3de Regiment Ardeense Jagers. In 1939 tijdens de tweede mobilisatie, belandde hij in november bij het *Bataillon Moto* van het Versterkings- en Opleidingsdepot van de Divisie Chasseurs Ardennais.

Op 3 mei 1940 kwam hij uit verlof terug.

Met het *batallion moto* was hij opgesteld op de Kezelberg ter hoogte van 'station Moorsele', de treinstation aan de Ieperstraat, op de spoorlijn Menen – Roeselare.

Op 25 mei werd hij door vijandelijk vuur dodelijk getroffen in de sidecar van een moto.

Samen met zijn gevallen wapenbroeders werd hij op de Kezelberg begraven, op de Britse WO I begraafplaats langs de Korteweg. In het gemeentelijk register staat zijn overlijden op 10 augustus 1940 ingeschreven onder de akte n° 89.

Op 30 september 1940 werd hij naar zijn woonplaats te Anseremme overgebracht

Charles Baeken werd postuum onderscheiden met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm en het Oorlogskruis 1940 met Palm en de Herinneringsmedaille 1940/45.

Recherches et texte: L. Vanoverbeke

Né à Anseremme le 27 janvier 1911, fils aîné de Charles Baeken et Rachel Desoomer. Marié à Hélène Maréchal, il eut un garçon, Franz, âgé de un an en 1940. Service militaire au 10Li en 1931-32. A la mobilisation de 1938, il fut versé aux ChA et atterrit en novembre 1939 au Bn Motos ChA en formation au DRI division. Il rentra de permission le 3 mai 1940.

Dans le cadre du Bn Motos, il était installé sur le Kezelberg, à hauteur de la station Moorsele, la halte de la rue d'Ypres sur la ligne Menin-Roulers. Le 25 mai, il fut mortellement touché par le feu ennemi dans le side-car de sa moto. Il fut inhumé au Kezelberg, cimetière britannique 1re Guerre, le long du Korteweg, avec ses frères d'armes tués avec lui. Son décès est mentionné à l'état civil sous l'acte n°89 du 10 août 1940.

Il fut transféré à son domicile d'Anseremme le 30 septembre 1940. Il fut décoré à titre posthume de la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II avec palme, de la Croix de Guerre 1940 avec palme et de la médaille du souvenir 1940-45.