



Sergent JEAN MARTIN
Bataillon Moto, Chasseurs Ardennais
+ 25 mei 1940



Foto Jean Pierre Martin

Werd op 13 juli 1912 geboren te Hannut (Luik), als zoon van Fernand en Lisa Pauly.

Op 16 oktober werd hij tot korporaal benoemd, zwaaide af als sergeant en ging aan het werk als accountant. Tijdens een wederoproeping muteerde hij naar het 3de Regiment. Bij de mobilisatie van augustus 1939 werd hij overgeplaatst naar het 6de Regiment van de Ardeense Jagers.

Van bij die eenheid werd hij in november 1939 als sergeant overgeplaatst naar de 1e Compagnie van het Bataillon Moto van het Versterkings – en Opleidingsdepot van de divisie. In die functie maakte hij de terugtocht mee van de Duitse grens tot achter de Leie.

Van bij die eenheid werd hij als sergeant overgeplaatst naar de 1^e Compagnie van het *Batallion Moto* en maakt als dusdanig de terugtocht mee van de Duitse grens tot achter de Leie.

Ingegraven op de Kezelberg, boden Jean en zijn soldaten zwaar weerwerk aan de Duitse infanteristen. Jean werd op 25 mei gedood door een kogel in de borst. Zijn lichaam werd gevonden ontdaan van trouwring en uurwerk. Ook hij werd begraven op de Britse WO I begraafplaats.

Het was vader Fernand die op 21 juni 1940 zijn zoon te Moorseele kwam identificeren en inschrijven onder overlijdensakte n° 75.

Op 24 juni 1940 kreeg Jean Martin dan zijn laatste rustplaats te Hannut.

Sergeant Jean Martin werd postuum onderscheiden met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, het Oorlogskruis 1940 met Palm en de Herinnerings-medaille van de oorlog 1940-1945.

Recherches et texte: L. Vanoverbeke

Naquit le 13 juillet 1912 à Hannut (Liège), fils de Fernand Martin et Lisa Pauly.

Fit son service militaire en 1933/34 au Régiment de Chasseurs Ardennais à Arlon. Démobilisé sergent, il travailla comme comptable. A la mobilisation d'août 1939, il passa au 6ChA. Puis, du DRI division, il fut muté comme sergent à la 1^{re} compagnie du Bn Motos ChA. Il prit part au repli entre la frontière allemande et les rives de la Lys. Retranchés sur le Kezelberg, il Jean et ses hommes offrirent une résistance tenace à l'infanterie allemande. Jean fut tué le 25 mai d'une balle dans la poitrine. Son corps fut retrouvé sans sa montre ni son alliance. Lui aussi fut inhumé au cimetière britannique 1^{re} Guerre.

C'est son père Fernand qui vint le 21 juin 1940 identifier son fils et l'inscrire à Moorseele sous l'acte de décès n°75.

Le 24 juin 1940, Jean Martin fut définitivement inhumé à Hannut.

Il fut décoré à titre posthume de la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II avec palme, de la Croix de Guerre 1940 avec palme et de la médaille du souvenir 1940-45.